

M A G A Z I N E
GROENE GORDEL & HAGELAND

Een magazine
boordevol inspiratie
voor uitstapjes in
Vlaams-Brabant.

Met
uitneembare
agenda en
wandelroutes!



**TIJD OM KLEUR
TE BEKENNEN**

#dewandelprovincie



**VLAAMS-
BRABANT**

kruispunt van vele werelden

#18 VOORJAAR 2020

WWW.TOERISMEVLAAMSBRABANT.BE

INHOUD

- 4 Fruitbeeldig fietsen
- 6 **#dewandelprovincie**
- 11 Prikkel van geluk
- 12 **(H)echte biermomenten met Lennaert Maes**
- 16 Het pakkende oorlogsverhaal van Meensel-Kiezegem
- 18 Zondag familiedag
- 20 Beleef Bouts
- 22 Goudkoorts in de keuken
- 24 **Fiets door de mooiste decors van DNA Nys**
- 26 10x zeker doen



COLOFON Dit magazine is een initiatief van Toerisme Vlaams-Brabant vzw, Provincieplein 1, 3010 Leuven, O.N.: 0422.667.404 – RPR Leuven | februari 2020 | Vormgeving: Absoluut | Copywriting: Bart Claes (www.wartaal.be) | Foto's: Lander Loecx, Provincie Vlaams-Brabant, Toerisme Vlaams-Brabant, Deujsevoov, Bert Dekelver, Hans Meus, Visit Leuven, Jan Crab, Watertower TV-productions, VRT, Het MOT Grimbergen, Marco Mertens. | Cartografie: Elke Feusels | Druk: Bredero Graphics | ISSN-2466-6513 | Deze publicatie is met de grootste zorg samengesteld. Toerisme Vlaams-Brabant vzw is niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen en/of onnauwkeurigheden in de opgenomen gegevens. | Beleidsverantwoordelijke: Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme.



4



12

Beeld uit de TV-reeks DNA Nys



Neem een kleurbad!

De lente is er eindelijk, dus maak je op voor een intens kleurbad. In het Hageland is dat eerder een douche als de roze en witte bloesemblaadjes de takken van de fruitbomen loslaten en speels naar beneden dwarrelen. In de Groene Gordel pronken de parken, tuinen en bossen in bonte schakeringen. Geniet van de witte bosanemonen in het Bertembos, de roze dahlia's van kasteeldomein Gaasbeek en de gele narcissen van provinciedomein Huizingen. Elk park en elke kasteeltuin pakt uit met een verrassend kleurenpalet. Maak een deugddoende kleurenwandeling in #dewandelprovincie en prikkel al je zintuigen.

Dat gebeurt wel vaker in Vlaams-Brabant, zeker als er een streekbier mee gemoeid is. Vraag maar aan zanger Lennaert Maes van Lenny & de Wespen. Die last tijdens zijn wandelingen in de Demervallei maar al te graag een halte in, in een gezellig stamminee. Bij elk streekbier krijgt hij er een verhaal bij. (H)echte biermomenten duren nooit te lang, dus blijf toch gewoon een nachtje logeren. De logeeradressen van Vlaams-Brabant hebben toffe bierarrangementen in petto.

Je krijgt nog veel meer lentekriebels, voor heel het gezin. Het Sven Nys Cycling Center in Tremelo pakt uit met toffe familiezondagen. Of stap binnen in het nieuwe Museum 44 en ontdek de pakkende oorlogsverhalen van Meensel-Kiezegem. Een boeiende en leerrijke geschiedenisles van helemaal niet zo lang geleden. In Leuven komt Het Laatste Avondmaal van Dieric Bouts tot leven, echt waar. Een meesterwerk dat deel uitmaakt van ons erfgoed, net als het witloof en de asperges trouwens. Probeer het 'Witte goud'-recept maar eens uit. Al deze bezoek-tips en veel meer vind je in dit nieuwe voorjaarsnummer.

Tot binnenkort!

Monique Swinnen

Voorzitter Toerisme
Vlaams-Brabant



DE TWEE GETENROUTE 42 KM

De Twee Getenroute (42 km) vertrekt aan Provinciedomein Het Vinne in Zoutleeuw. *Volg de knooppunten: 191 - 32 - 33 - 51 - 52 - 55 - 54 - 21 - 1 - 50 - 4 - 3 - 2 - 24 - 25 - 49 - 31 - 48 - 191.* Wil je de route inkorten? Dat kan: er is een doorsteek mogelijk van knooppunt 21 naar knooppunt 48.

CHECK DE BLOESEBAROMETER

Is het zover? Zijn de bloesemknopjes opengebarsten? Check de bloesembarometer op

 www.toerismevlaamsbrabant.be/bloesemfluisteraar

FIETSERS WELKOM!

Reserveer een (elektrische) fiets, tandem of aangepaste fiets bij het provinciedomein Het Vinne en geniet van de prachtige bloesemregio.

 provinciedomein.zoutleeuw@vlaamsbrabant.be



Klokhuis

Een erehaag van ontelbare
delicate bloempjes

FRUITBEELDIG FIETSEN

Het eerste ontluikende bloesemknopje is het sein om je fiets uit zijn winterslaap te halen. De fruitbomen van het Hageland vormen een erehaag van ontelbare delicate bloempjes in witte en roze tinten. Een bijzonder rustgevend en ronduit prachtig natuurfenomeen, en het mooiste fietsparcours dat je je maar kan voorstellen.

Onze suggestie? De Twee Getenroute, die brengt je dwars door de Hagelandse fruitstreek. Vertrek aan Provinciedomein Het Vinne en al meteen kom je langs een historische hoogstamboomgaard, met wel honderd jaar oude fruitbomen. Levend en lekker erfgoed. Proeven? Misschien zit er nog fruit in de auto-maat van fruitbedrijf Healthy Fruit.

Verbluffend landschap

Snuif de geur van het frisse lentegroen en de bloesems op terwijl het landschap traag voorbijglijdt. Tussen de charmante dorpjes door is het uitzicht over het open landschap verbluffend. Je gaat van Dormaal naar Orsmaal, langs Drieslinter waar de kinderen kunnen ravotten op het avonturenpad, dan de heuvel naar

Ransberg op en weer naar beneden richting Budingen. Onderweg word je getraakteerd op heel verrassende, speelse kunstwerken tussen de fruitbomen. De kunstenaars lieten zich inspireren door de bloesems en het fruit van de streek. Zoek mee naar Het Klokhuis in Zoutleeuw, Mimesis in Landen, Shelter in Ransberg en Pretpeer en Kroonzitje in Geetbets. *

www.toerismevlaamsbrabant.be/bloesems

ONTDEK ALLES OVER DE
BLOESEMFIELTRUTES

www.toerismevlaamsbrabant.be/bloesems



De Shelter



Mimesis



Pretpeer & Kroonzitje

DRIE WEEKENDS VOL VUURMAGIE, PICKNICKPRET EN SFEERVOLLE TOCHTEN

06 / 04 - 26 / 04

BLOEIEND HAGELAND

Alsof de bloesems zelf nog niet prachtig genoeg zijn, fonkelt het drie weekends lang van de belevenissen tussen de fruitbomen van het Hageland. Van 6 tot 26 april. Met nocturnewandelingen vol magie en vuur, met bloesemlounges waar jouw goedgevulde picknickmand wacht, met huifkartochten, bloesemwandelingen, workshops voor kinderen en rondleidingen op en rond fruitteeltbedrijven.

www.toerismevlaamsbrabant.be/bloesems

01 / 04 - 26 / 04

PICKNICKACTIE!

Boek jouw verblijf tijdens Bloeiend Hageland met de promotiecode 365VLBR bij een van de deelnemende logies, en je krijgt er een gratis picknick bij.

www.toerismevlaamsbrabant.be/picknickactie



06 / 04 - 26 / 04

HAAL DE FIETSKAART

De mooiste fietsroutes door het Hagelandse bloesemland-schap? Bestel of download de fruitbeeldige fietskaart.

www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties



Tijd om kleur te bekennen

#DEWANDELPROVINCIE





kleurenkalender

		ROOS 📅 Juni tot juli 📍 Rozentuin Coloma
		NARCIS 📅 Eind maart tot april 📍 Domein Groenberg 📍 Provinciedomein Huizingen
		AZALEA 📅 Eind april tot mei 📍 Domein Groenberg 📍 Nationale Plantentuin Meise
		HORTENSIA 📅 Half juni tot begin november 📍 Domein Groenberg
		DAHLIA 📅 Eind mei tot oktober 📍 Museumtuin Gaasbeek
		DASLOOK 📅 Eind april 📍 Park Ter Rijst Heikruis (Pepingen)
		BOSHYACINT 📅 Eind april 📍 Hallerbos 📍 Park Ter Rijst Heikruis (Pepingen)
		MAGNOLIA 📅 Eind maart tot eind april 📍 Plantentuin Meise 📍 Arboretum Wespelaar
		FRUITBLOESEM 📅 April 📍 Hageland

Heerlijk geurende rozenstruiken, prachtige magnolia's, hortensia's in alle kleuren. De sierlijke parken en tuinen zijn op hun mooist in de lente. De bossen spreiden hun tapijten van boshyacinten en narcissen. En de bloesems aan de fruitbomen bekijken de wereld door een roze bril. Het is de beste tijd voor een wandeling in Vlaams-Brabant, want kleur maakt gelukkig. Schud de winter van je af, doe je stapschoenen aan en neem een deugddoend kleurbad.



Bloesemwandeling

BEKIJK DE WERELD DOOR EEN WITTE EN ROZE BRIL

► Stap eerst nog even de streekwinkel van fruitbedrijf Vanhellemont binnen aan je vertrekpunt in Tienen. Zo weet je meteen welke lekkernijen ze hier maken met het fruit van de streek. En dan op pad, je duikt meteen tussen de bloesemende fruitbomen. Hoe weet je of het appel- of perenbomen zijn? Heel eenvoudig: kijk naar de vorm van de boom. Een appelboom heeft een bolle vorm, een perenboom is eerder smal. Als de bloesems ontluisen, is het nog gemakkelijker: een appelboom heeft roze bloemen, een perenboom witte.

Gestileerde silhouetten

Het open landschap van de Getevallei met haar velden, bosjes en fruitboomgaarden leiden je naar Oplinter. De grote hoogstamboomgaard aan de rand van het dorp is een beschermd dorpsgezicht. Onverharde wegen en kasseibaantjes brengen je naar een ander Hagelands dorpje: Sint-Margriete-Houtem. Nu vreedig en charmant, maar tijdens de Eerste wereldoorlog

werd hier stevig gevochten. In een poging de oprukkende Duitsers te stoppen, sneuvelden enkele honderden Belgische soldaten van het 22ste linieregiment.

Zet je neer op de heel bijzondere bank in cortenstaal aan de militaire begraafplaats en geniet van het uitzicht over de velden en boomgaarden. De gestileerde silhouetten van klaprozen werpen schaduwen op de grond. Dit werk van kunstenaar Yves Willems maakt deel uit van een reeks van elf kunstwerken in het landschap, als ode aan de Hagelandse fruitstreek.

Bijna terug in Tienen? Stap dan langs de vijvers van recreatie domein Viander en sluit af met een lekker streekbierje op het terras.

www.toerismevlaamsbrabant.be/bloesems

BLOESEMWANDELING 9,5 km

Vertrekpunt: Fruit Vanhellemont – Hamelendreef 81 in Tienen. Volg de knooppunten 2, 20, 27, 28, 211, 202, 201, 29, 200, 2, 26, 27, 20, 2. Wil je de route uitbreiden neem dan de knooppunten: 211, 210, 205, 203 en 202



ONTDEK ALLES OVER DE BLOESEMWANDELINGEN

www.toerismevlaamsbrabant.be/bloesems





De magnolia's van Wespelaar

EXOTISCHE SCHOONHEID

Weet je dat er enkele honderden soorten magnolia's zijn? In de meest uiteenlopende kleuren en vormen, en stuk voor stuk kunstwerkjes van de natuur. De eerste soorten werden door plantenverzamelaars rond 1700 uit Noord-Amerika naar Europa gehaald, in de 19de eeuw volgde Azië. Burggraaf Philippe de Spoelberch raakte gepassioneerd door hun exotische schoonheid. Hij richtte zijn 20 ha grote park in Wespelaar in met wel 264 verschillende soorten.

2000 verschillende soorten

Niet alleen magnolia's, het hele park telt liefst 2000 verschillende soorten planten en bomen. Klein en groot, soms met uitsterven bedreigd, alledaags of buitengewoon mooi. In het voorjaar vormen ze samen een prachtig kleurenpalet waar elke meester-schilder

goedgemutst van wordt. En jij ongetwijfeld ook. Het Arboretum van Wespelaar is vanaf april tot half november elke woensdag en zondag open van 10 tot 17 uur.

www.arboretumwespelaar.be

BOMENWANDELING 6,2 km

Het Arboretum van Wespelaar ligt op het wandelnetwerk Demer en Dijle tussen knooppunt 517 en 518. Je kan een wandeling in het arboretum combineren met de Bomenwandeling (6,2 km). Vertrekpunt: Sint-Luciakerk, Grote Baan, Wespelaar. Volg de knooppunten 517, 516, 515, 514, 519, 518, 517.



*Voor Ekia, Gemba, Kitukwa,
Mpeia, Zao, Samba en Mibange*

HET VERHAAL VAN HET AFRICAMUSEUM

WIST JE DAT

Het AfricaMuseum is genomineerd voor de prestigieuze European Museum of the Year Award (EMYA). Al sinds 1977 bekroont de Raad van Europa elk jaar een museum voor zijn uitmuntendheid en innovatie. Het hernieuwde AfricaMuseum bleef niet onopgemerkt. De museumprijs wordt in mei 2020 uitgereikt in Cardiff, de hoofdstad van Wales.

AFRICAMUSEUMWANDELING

Volg de AfricaMuseum-Wandeling van in het centrum van Tervuren naar het 205 hectare grote Warandepark met zijn rijke verleden. Onderweg vertellen negen infopanelen je alles over de ontstaansgeschiedenis van het AfricaMuseum.

*Haal het gratis wandelplan-
netje in bezoekerscentrum De
Warandepoort op de Markt van
Tervuren of aan de balie van
het AfricaMuseum.*

 www.visittervuren.be

▶ Tussen de waterpartijen en de bloemenvelden van de Franse tuinen, oogt het AfricaMuseum grandioos en groots. Maar hier begint je wandeling niet. Die start aan zeven bescheiden graven naast de parochiekerk van Tervuren. Het zijn de graven van Ekia, Gemba, Kitukwa, Mpeia, Zao, Samba en Mibange.

Wereldtentoonstelling

De zeven verbleven in de zomer van 1897 met 260 andere Congolezen in een van de drie Afrikaanse dorpen in het park. Als bezienswaardigheid tijdens de wereldtentoonstelling dat jaar. De kille en vochtige augustusmaand

werd hen fataal. Het is veel meer dan een voetnoot in de geschiedenis van het AfricaMuseum in Tervuren. Het vernieuwde museum gaat dit wrange koloniale verleden niet uit de weg. Maar het geeft ook een bijzonder mooi hedendaags beeld van Afrika met zijn culturele en natuurlijke rijkdommen. *

 www.africamuseum.be





ParkenParade

PRIKKELS VAN GELUK

Doe je ogen even dicht. Adem diep in en uit. Laat de zachte bloemengeur je wegvoeren en luister naar het ritselen van de bladeren in de wind. De geluiden, geuren en kleuren prikkelen je zintuigen en plaatsen je in het hier en nu. Voel je het? De rust in je hoofd? Het geluksgevoel dat borrelt? De mindfulness? Dat is het effect die de parken en tuinen van de Groene Gordel op je hebben in de lente. En weet je dat er in de Groene Gordel niet minder dan 35 van de mooiste parken en tuinen zijn? Geluk in het kwadraat!

Kleurenkracht

In het voorjaar zijn die parken en tuinen bezaaid met kleur van de vroege krokussen in het grastapijt. Al snel volgen de narcissen, de hyacinten en de tulpen. De bloemen

van de magnolia richten zich naar de lentezon. De rododendron en azalea verrassen met hun levendige kleuren. Krachtig rood, optimistisch geel, rustig groen, dynamisch oranje. Voor je het weet gonst het van de kleur en het leven. De vogels zingen en fladderen, een frisse bloesemgeur waait tussen het jonge lentegroen.

Jouw geluksmoment

Wat dacht je van een deugddoende dauwtrip om de eerste zonnestralen van de dag te vangen? Of liever een relaxerende yogasessie tussen al de kleurenpracht? Of in alle rust mediteren in het park? Of gewoon het geluk laten binnensijpelen tijdens een wandeling? Beleef van 21 tot 31 mei jouw geluksmoment tijdens de ParkenParade in de parken en tuinen van de Groene Gordel. *



ONTDEK ALLES OVER
DE PARKEN



www.toerisme-vlaamsbrabant.be/parkentuin



(H)echte biermomenten
met Lennaert Maes

"EEN HAGELANDS BIER BESTEL JE, DE VERHALEN KRIJG JE ERBIJ"

"Guinness? Nee bedankt. Geef mij maar een schuimende Hagelandse specialiteit", lacht Lennaert Maes. De frontman van Lenny & de Wespen had nooit gedacht een Ierse pub op zijn wandeling door de Demerbroeken te vinden. Met echt Hagelands streekbier op de kaart nog wel.

De wandelschoenen van Lennaert trekken een modderspoor over de gezellige houten vloer van de Ierse pub Dubh-Linn. De Demerbroeken liggen er nat bij maar dat maakt het natuurgebied net zo mooi en divers. De lenteson schijnt, maar het is nog te fris voor een plaatsje op het terras. De warmte van de pub doet ons snakken naar een verfrissing. En er is keuze genoeg. Lennaert kiest een Braus Donkerblond. "Ah, ik zie dat je een kenner bent",

lacht de gastheer aan de bar. "Een Hagelands biertje van hier om de hoek, in Langdorp."

De eik van Wolfsdonk

Lennaert proeft dat het goed is. "Mmm. Zachte rooksmaak. Maar wat doet die dikke eikenboom op het glas?" "Dat is de dikke eik van Wolfsdonk, een knoert van een Amerikaanse eik", weet de cafébaas. "Heerlijk toch, die dorpsverhalen", zucht Lennaert. "Als ik in een café geen verrassingen



Tussen het pilsje-
van-altijd en
de triple-voor-
de-gelegenheid
ontdek ik graag
wat nieuws.

ONTDEK ALLES
OVER ONZE BIEREN

www.toerismevlaamsbrabant.belbier



op de kaart vind, ben ik altijd een beetje teleurgesteld. Tussen het pilsje-van-altijd en de triple-voor-de-gelegenheid ontdek ik graag wat nieuws. En je hebt dan ook meteen een onderwerp voor een praatje."

Kronkelen

We binden de stapschoenen wat strakker aan, excuseren ons voor de modder onder tafel, en zoeken de oever van de Demer weer op. In Langdorp stoppen we even aan

de 35 meter lange picknicktafel die net zo kronkelt als de Demer zelf. En dan is het niet ver meer tot Aarschot. "Hier ken ik een ideaal eindpunt voor onze tocht", zegt de zanger, en wat later staan we voor de mooie gevel van microbrouwerij en café Den Druppel. Aan de voorkant van het oude pakhuis twinkelt de Demer. Aan de achterkant grenst foodmarket De Met. Binnen brouwen enkele vrienden hun eigen bier: de IPAnema, Hop en Zwèt. "Zwèt is even zwart als

BED & BIER

Boek een bierarrangement in een van de zalige logeeradresjes van het Hageland. Want een (h)echt biermoment kan nooit lang genoeg duren.

SCHOL IN DE BOSSEN

B&B De Meren ligt midden in de Langdorpse bossen. Gastvrouw Greet heeft een dubbel bierarrangement uitgewerkt, eentje voor koppels en eentje voor vriendengroepjes vanaf acht personen. Op het programma staat een wandeling met bierstop, een biermenu en een bierpakket om mee naar huis te nemen. **75 euro p.p. voor 2 personen, 110 euro p.p. voor 8 personen**
Merenstraat 40, 3201 Aarschot
www.demeren.com

BUBBELS EN SCHUIM

In Rillaar ligt het PluimpapaverHotel, een kleinschalig hotel dat zweert bij comfort en gemoedelijkheid. Je kunt er onder meer genieten van bubbelbad en saunabarrel. Boek het bierarrangement en geniet van een welkomstdrankje van Brouwerij Den Druppel en een avondmenu met bierdessert. Na het ontbijt volgt een uitgestippelde wandeling of fietstocht doorheen de Demervallei tot in Aarschot. **280 euro per kamer (2 p.), voor twee overnachtingen.** Nopstal 51, 3202 Aarschot
www.pluimpapaver.be

Meer bierarrangementen?
www.toerismevlaamsbrabant.belbier

Guinness, maar gewoon veel lekkerder. Er zit toch zoveel variatie aan smaken in onze eigen bieren. Waarom zou je naar Ierland gaan? De Demervallei is dichtbij, wondermooi en heel gastvrij." *

www.toerismevlaamsbrabant.belbier

- ▶ (H)echte biermomenten in de Groene Gordel



Bezoekerscentrum De Lambiek

Zes tips van Lennaert



Het Kasteel van Beersel



Lennaert Maes

“Volgende keer zoek ik het wat verder dan mijn achtertuin. Dan trek ik naar het land van geuze en lambiek”, zegt Lennaert Maes. Een goed idee! Met deze bezoek- en proeftips kan je dag niet stuk.

1

Geuze Oud Beersel

Een fruitige geuze met een hoppige toets. Het bier wordt gemaakt door lambiekbieren te versnijden die verschillende jaren op houten vaten hebben gerijpt. Fris en schuimend, volgens de aloude regels van de kunst. Benieuwd naar het verhaal achter het bier? Boek dan een bouwrijbezoek tot diep in de bierkelders in Beersel.

www.oudbeersel.com

2

Lambik-O-droom

In de degustatieruimte van de Lambik-O-droom heb je een zicht op de imposante vatenruimte van Brouwerij 3 Fonteinen. Lambiekbrouwer Armand Debelder vertelt je er graag over zijn passie, terwijl je proeft van een Oude Geuze 3 Fonteinen.

www.3fonteinen.be

3

Bezoekerscentrum De Lambiek

's Werelds eerste bezoekerscentrum van geuze en lambiekbieren. Hier word je ondergedompeld in de smaken, geuren, geluiden en textuur van het lambiekbier. Het geknipte startpunt voor je ontdekkingsstocht door de lambiekstreek.

www.delambiek.be

4

Papier, karton en streekbieren

Ooit een papiermolen, later een kartonfabriek en vandaag een knap bewaard stukje industrieel patrimonium in Alseberg. De videoverhalen brengen de geschiedenis tot leven, en na je rondleiding kan je zelf papierscheppen. Daarna hoef je maar de toegangsweg over te stappen om na te genieten in familierestaurant en bierherberg De Smidse.

www.herisem.be

www.desmidse1655.be

5

Het Kasteel van Beersel

Met zijn diepe slotgrachten, kantelen met schietgaten en stoere ophaalbrug lijkt het Kasteel van Beersel zo uit de middeleeuwen geplukt. En dat is het ook, het kasteel ziet er nog net zo uit als in de 15de eeuw. En ligt er echt een schat, zoals Suske en Wiske bewerden?

www.visitbeersel.be

6

Provinciedomein Huizingen

Ravotten, racen, plonsen, wandelen, dieren knuffelen ... Eén dag is lang niet genoeg om Provinciedomein Huizingen helemaal te beleven. Beklim zeker de helling van de rotstuin, een levend monument.

www.provinciedomeinhuizingen.be



De rotstuin van Huizingen



Brouwerij De Kroon



Herberg 't Klein Verzet



De Rode Haas

MAAK ER EEN WEEKENDJE VAN

BIER, GIN EN CHOCOLADE

Guesthouse De Rode Haas trakteert je op een smakelijke workshop. Met een proeverij van drie topbieren en de ambachtelijk gestookte Belgijn. Nadien wacht je nog een foodpairing van bier met chocolade. Huur hier je (e-)bikes en volg de Bierroute langs enkele brouwerijen en bruine kroegen in het Hageland. **165 euro per kamer (2p), Dalemstraat 6a, 3053 Oud-Heverlee**

www.derodehaas.be

LOGEREN IN EEN HUISELIJKE HERBERG

Logeer in de authentieke herberg 't Klein Verzet, met een kaart van wel 50 verschillende bieren. Je voelt je hier meteen thuis, gezellig rond het haardvuur of onder de notelaar in de tuin. Een herberg om helemaal op verhaal te komen. **120 euro per nacht voor max. 5 personen, excl. consumpties. Bollestraat 1, 3090 Overijse**

www.tkleinverzet.vlaanderen

Bierbeleving in de Dijlevallei



In de plooiën van de Dijlevallei vind je enkele heel bijzondere bieradressen. In **Brouwerij De Kroon** leidt professor, brouwer én smaakexpert Freddy Delvaux je rond tussen de bierkuipen en gisttanks. Zijn zoon Filip volgde in zijn voetsporen en doctoreerde zelfs over bier. In Neerijse brouwen ze niet alleen de beste bieren, ze doen er ook aan baanbrekend bieronderzoek.

Dezelfde liefde voor bier vind je in herberg 't Klein Verzet onder de kerktoeren van Terlanen. Een klein maar charmant café met een indrukwekkende bierkaart. Vraag naar het bewaarbier uit de kelder. Onze tip? De Geuze Mariage Parfait. Een extra reden nodig om op pad te gaan in Zuid-Dijleland? Die zijn er meer dan genoeg. *



"MAAR ACHT KWAMEN TERUG"

Het pakkende
oorlogsverhaal van
Meensel-Kiezegem



MUSEUM
44
MEENSEL-KIEZEGEM

De feiten: 1944 Meensel-Kiezegem

30 juli

De aanleiding voor het drama van Meensel-Kiezegem is de moord op collaborateur Gaston Merckx (22) op 30 juli 1944 door drie onbekenden op de fiets.

1 augustus

Twee dagen later volgt een eerste razzia. De Gestapo strijkt met Vlaamse handlangers van het Vrijheidskorps neer in het dorp van amper 550 inwoners. Drie mensen worden neergeschoten, 14 anderen worden opgepakt en naar het kantoor van de Gestapo in Leuven afgevoerd.

11 augustus

Op 11 augustus volgt een tweede, grotere razzia. Eén landbouwer komt in de vlammen om als zijn hoeve in brand wordt gestoken. Nog eens 71 mannen en 5 vrouwen worden meegevoerd.

**tussen 28
augustus en
30 augustus**

Uiteindelijk worden 71 dorpelingen overgebracht naar het concentratiekamp van Neuengamme en enkele bijkampen in Noord-Duitsland. Slechts acht van hen komen na de oorlog levend terug naar Meensel-Kiezegem.



Oktaaf Duerinckx was zes jaar toen zijn vader thuis werd opgepakt door de Gestapo.



Oktaaf Duerinckx was zes jaar toen zijn vader thuis werd opgepakt door de Gestapo. Vandaag vertelt hij het pakkende verhaal van Meensel-Kiezegem in het nieuwe Museum '44. 'Aan iedereen die het wil horen, het is veel te belangrijk', zegt hij.

In de zomer van 1944 lopen de spanningen op in ons land. Na de landing in Normandië drijft het verzet zijn acties op, net als de Duitse bezetter en zijn Vlaamse medestanders. Het Hagelandse dorpje Meensel-Kiezegem draagt nog altijd de sporen van het geweld. Museum '44 vertelt het schrijnende verhaal van het dorp, de razzia's, de executies en de 71 dorpelingen die werden gedeporteerd naar de Duitse kampen. Slechts acht keerden terug.

'Mijn vader Ferdinand kwam nooit terug', vertelt Oktaaf Duerinckx (81), die zelf het drama meemaakte

en groepen rondleidt in het museum. 'Hij stierf in het concentratiekamp van Neuengamme bij Hamburg. Mijn vader was onderwijzer en lid van het verzet. Ik herinner me nog dat ik met een vluchtlinge uit Leuven die bij ons verbleef, een pakje voor mijn vader ging overhandigen in het gebouw van de Gestapo in Leuven. We hoopten zo wat sympathie los te weken maar we werden uitgelachen en weggestuurd. Mijn vader heb ik nooit meer gezien.'

Het laatste briefje

De kampplunjes uit Neuengamme hangen als spookbeelden in een nis. De beddenbakken van het werkkamp maken een beklemmende indruk. De originele documenten, de foto's, de verhalen van toen, maken het drama heel tastbaar. Oktaaf buigt zich over een moeilijk leesbaar briefje. 'Tijdens zijn transport naar Duitsland, schreef vader dit briefje naar mijn moeder op de wikkel van een conservenblik. Hij kon het in Mechelen uit de trein werpen.' Hij sloot het briefje af met 'Bid voor goede en snelle thuisreis'.

Waarschuwing

Museum '44 vertelt nog meer van deze kleine verhalen van mensen van vlees en bloed. En wat ze elkaar kunnen aandoen. 'De herinnering is ook een waarschuwing over wat politieke ideologie kan doen. Daarom is dit museum er zeker voor de jongeren van vandaag. Hou altijd een kritische geest. Als we vergeten, gebeurt het opnieuw.' *

www.museum44.be



Verken de streek met Don Petrol

Tijdens de tocht – 45 km - ontrafel je de legende van Don Petrol en ontdek je de mooiste hoeken van Tielt-Winge. De mooie wijngaarden, de indrukwekkende Vlooybergtoeren, de bloesemkunstwerken, het Walenbos, het standbeeld van Eddy Merckx, de eeuwenoude Gempemolen en Museum '44. Een goedgevulde dag vol ontdekkingen.

www.donpetrol.be

WIST JE DAT

Don Petrol uit Tielt-Winge was een motard in hart en nieren. Een lokale legende die de VS op zijn motor doorkruiste en in 1962 op mysterieuze manier verdween. De horecazaak Don Petrol is helemaal aan hem gewijd. Met retro motoren en garagemateriaal, met fingerfood en burgers. Een clubhuis op z'n Amerikaans waar iedereen zich thuis en op z'n gemak voelt. Haal er je fietsplan en cruise als een echte motard door Tielt-Winge. Je stoere tweewieler staat voor je klaar. Geen motor, maar wel een elektrische fiets in de vorm van een oude motorfiets.

ZONDAG IS FAMILIEDAG

Waarheen de eerste zondag van de maand? Naar het Belevingscentrum '14-'18 in Tildonk of het Sven Nys Cycling Center in Baal, natuurlijk. Want elke eerste zondag van de maand is het familiedag.

TIP

Noteer alvast in je agenda zondag 5 april, 3 mei, 7 juni en 4 juli.





Volg Thibau, als je kan!

De Balenberg is de achter- en speeltuin van Thibau Nys. Net als zijn vader kent hij er elk hoekje. Haal je spelpakket aan de balie van het Sven Nys Cycling Center en volg Thibau. Op tien plaatsen in en rond het bezoekerscentrum daagt hij je uit. Kan jij verder dan Thibau door de zandbak fietsen? Geraak jij over het stenenpad zonder de grond te raken? De opdrachten zijn telkens verschillend voor kinderen jonger en ouder dan 7 jaar. Uitdaging volbracht? Geniet dan na in Eetcafé

Velo op de bovenste verdieping van het Belevingscentrum. Met een goedgevulde kinderkaart. En nu je weet wat het Sven Nys Cycling Center allemaal te bieden heeft voor jong en oud, wacht je het echte werk. Zin om het veldritparcours van de Grote Prijs Sven Nys uit te proberen? Breng je fiets mee en waag je eraan. Voor de allerkleinsten staan er gratis loopfietsjes klaar.

www.toerismevlaamsbrabant.be/svennys



KLOP JIJ DE KANNIBAAL VAN BAAL?

In de vernieuwde trainingszone in het Sven Nys Cycling Center kom je te weten waarom de Hagelandse gravelwegen het perfecte trainingsparcours vormen voor Sven en Thibau. Hoe ziet het trainingsschema eruit? Hoe houd je je fiets onder de moeilijkste omstandigheden onder controle? Verwacht je aan een unieke kijk in de werkweek van een veldrijder. Als kers op de taart kan je virtueel het parcours van de Grote Prijs Sven Nys rijden in het wiel van de 'Kannibaal van Baal' zelf. Met dezelfde hellingsgraden en weerstand, maar zonder één spatje modder. Kan jij Sven kloppen?



Met Jerome en Gustavine doorheen de oorlogsjaren

De warme ontvangst - met napoleonsnoepjes van weleer en een ouderwetse kop koffie - neemt je meteen terug in de tijd. Een familiemoment dat je vastlegt met een authentieke polaroidfoto. Tip: duik eerst de verkleedkoffer in. Jerome en Gustavine zorgen voor een reeks toffe uitdagingen voor de kinderen tijdens een ontdekkings-tocht door het Belevingscentrum in de magnifieke Engelenburcht. Welke spelletjes speelden de kinderen tijdens de oorlogsjaren?

Hoe was dat, op de vlucht gaan? Welke groenten aten ze? Je komt het allemaal te weten. En dat er ook vandaag nog kinderen op de vlucht zijn, ontdek je in het Nomadlab. Een bijzonder leerrijke en boeiende dag voor het hele gezin. In Engelenburcht My Resto kan je trouwens lekker kindvriendelijk lunchen. *

www.toerismevlaamsbrabant.be/oorlog

Schuif mee aan bij
Het Laatste Avondmaal

BELEEF BOUTS

De meesterwerken van de Sint-Pieterskerk in Leuven komen tot leven. Schuif mee aan tafel bij Het Laatste Avondmaal van Dieric Bouts, luister naar wat hertog Hendrik I te vertellen heeft en kijk mee over de schouder van meester-beeldhouwer Jan Borman. Een virtuele wereld tussen hemel en aarde.

Nu de restauratie van de Sint-Pieterskerk - een pronkstuk van Brabantse gotiek - afgerond is, zet M Leuven de deuren van de schatkamer helemaal open. Voortaan kan je helemaal gratis iconische meesterwerken bewonderen als Het Laatste Avondmaal. Een absoluut topstuk van de Vlaamse schilderkunst. Dieric Bouts maakte het op maat van dat plaatsje aan de muur van de Sint-Pieterskerk waar het nu meer dan 500 jaar later nog steeds hangt. Hij maakte ook 'De Marteling van de Heilige Erasmus' voor de Sint-Pieterskerk. En dan heb je nog de Edelheeretriptiek naar Rogier van der Weyden, het Triomfkruis van Jan Borman en de imposante Sacramentstoren, het praalgraf van Hendrik I, de kapel van Fiere Margriet en meer prachtige werken vol geschiedenis en verhalen.

Verhalen komen tot leven

De modernste, digitale apparatuur zorgt voor een mixed reality ervaring. De meesterwerken komen

voor je ogen tot leven en je stapt door eeuwen geschiedenis. Een krachtige ervaring. Met al je zintuigen beleef je de verhalen achter de kerk, haar kunstschaten en de bruisende stad waar ze thuis zijn. Je dwaalt door de eeuwenoude stad, toen de brouwerijen zich verdrongen aan de oevers van de Dijle en de hertogen van Brabant er heersten. Je ziet de Sint-Pieterskerk groeien bij elke nieuwe bouwfase. Je ontdekt het pure meesterschap van stadsschilder Dieric Bouts.

Is die digitale hocuspocus niets voor jou? Koop dan een papieren gids met nog meer bezoektips in heel Vlaams-Brabant. *

 www.diericbouts.be

VERDER DAN DE KERKMUREN

Elk meesterwerk vertelt verhalen die zich ook ver buiten de kerkmuren afspelen. Met de bezoektips die je krijgt, kan je die verhalen zelf ontdekken. Zo leidt het wandelnetwerk Demer en Dijle je naar het mooie landschap waar de Leuvense volksheilige Fiere Margriet aan haar treurige einde kwam. Het leven van Hendrik I ontrafelen, kan niet zonder een bezoek aan het Warandepark van Tervuren, want daar stond zijn kasteel. En zo krijg je bij elke kunstschat inspiratie om Vlaams-Brabant nog beter te leren kennen.

Dit project kwam tot stand i.s.m. Toerisme Vlaams-Brabant.





Runnin' City app

LOOP LANGS DE LEUVENSE HOOGTEPUNTEN

De gratis app Runnin' City combineert lopen met sightseeing. Het werkt heel eenvoudig: download de app, geef je locatie in en kies een route. Terwijl je loopt vertelt een stem je meer over de bezienswaardigheden die je passeert.

KIES UIT VIJF ROUTES:

- Highlights Leuven kort (5,5 km): de hoogtepunten van het stadscentrum.
- Highlights Leuven lang (11,5 km): door het stadscentrum, naar de Abdij van Park en het Arenbergkasteel.
- De abdijenroute (13,1 km): langs de vier Leuvense abdijen: Sint-Geertruiabdij, Abdij Keizersberg, Abdij van Vlierbeek en Abdij van Park.
- Fit-o-city Leuven (6,2 km): een parcours met enkele pittige sportoefeningen.
- Route langs Provinciedomein Kessel-Lo (5 km): een van de mooiste loopplekjes van Vlaanderen.

Download de Runnin' City app in de Appstore en de Google Play Store.



Asperges en witloof, het Witte Goud

GOUDKOORTS IN DE KEUKEN



‘Vanaf half april zijn ze er, de eerste asperges van het seizoen. Recht uit de zanderige grond van de Brabantse Kempen. Mijn asperges haal ik op de markt van Haacht. Ik doe ze in koud water met zout en peper, verwarm het water tot het kookpunt en zet dan het vuur af. Zo laat ik ze twee tot drie minuten garen. Een echte delicatessa.’

Eddy Delpire uit Kampenhout weet wat lekker is. Met zijn recept van Sint-Jacobsvruchten met gebakken witloof en shiitake won hij de ‘Kookwedstrijd Witte Goud – Witloof’ voor hobbykoks tussen de gemeentes Haacht en Kampenhout en in samenwerking met Toerisme Vlaams-Brabant. Ook met dat andere Witte Goud uit Vlaams-Brabant weet hij weg in de keuken. ‘Koud, warm of lauwwarm, met de unieke smaak van asperges kan je alle kanten uit. Met een zacht stuk rundvlees van bij ons en gestoomde aardappeltjes vind ik ze op hun best.’



Eddy Delpire won de 'Kookwedstrijd Witte Goud – Witloof'

RECEPT

Ossenhaas met witte asperges, gestoomde aardappeltjes en fluweelzachte mousselinesaus

Ingrediënten (4p)

600 gr ossenhaasfilet • 16 witte asperges • 1 kg vastkokende aardappelen • 4 eigelen • 4 el kookvocht van de asperges • 60 gr koude boter • 2 el citroensap • Peterselie

Bereiding

1. Schil de aardappelen. Kook ze gaar (+/- 20 minuten).
2. Schil de asperges en leg ze in een kookpot met koud water. Breng het water aan de kook, zet het vuur af en laat de asperges nog +/- 3 minuten in het water. Giet af maar hou nog wat kookvocht bij voor de saus.
3. Bak ondertussen het vlees saignant in een klontje boter en een vleugje olie. Wikkel het in zilverpapier en laat 10 minuten rusten.
4. Maak de mousselinesaus: klop 4 eigelen en 4 el kookvocht van de asperges op een laag vuur tot een smeuge massa. Voeg er al kloppend klontjes koude boter en het citroensap aan toe.
5. Haal het vlees uit de aluminiumfolie en snij het in dunne reepjes.
6. Schik de asperges, het vlees en de aardappelen op een bord. Giet een beetje saus over de asperges en werk af met peterselie.

TIP

Heerlijk met het andere witte goud van de streek: een Super 8 Blanche van Brouwerij Haacht.



De Botermolen



Rubenskasteel



Beethoven

Vijf tips van Eddy

Ontdek de streek van het Witte Goud

1

Ga vliegtuigspotten

Ook ik ben nog altijd onder de indruk als zo'n stalen gevaarte bijna rakelings boven de daken scheert. De beste plek om de vliegtuigen te spotten, is op het uitkijktplatform langs de landingsbaan in Steenokkerzeel. Parkeer op de parking aan de Kortenbergsesteenweg in Steenokkerzeel en volg de wegwijzers. Een onvergetelijke beleving voor kinderen. Vergeet je verrekijker niet.

www.steenokkerzeel.be

2

Nostalgie in De Botermolen

Heemmuseum De Botermolen neemt je terug naar de tijd dat paard en kar nog over de kasseibaantjes door de heide en vennen van Keerbergen daverden. Oude ambachten komen tot leven, in de woonkamer staat de Leuvense stoof en je vindt er de grootste collectie oude karren en wagens van Vlaanderen. De gelagzaal is één brok nostalgie, met een haard van 1769.

www.debotermolen.be

3

Wandelen met Beethoven

Waarom kreeg Ludwig van Beethoven een borstbeeld in de tuin van de pastorie van Kampenhout? Omdat zijn roots hier liggen. Voorvader Aert van Beethoven was in de 16de eeuw een belangrijke landbouwer in het dorp. Het bewegwijzerde Aert van Beethovenpad vertrekt aan de kerk van Relst en brengt je in 6 kilometer door zijn geboortedorp en langs de fraaie kasteeltjes als Ter Loonst en Van Bellinghen. Meer wandelen? Haal de gids en de kaart van het Wandelnetwerk Demer en Dijle in huis. Goed voor 340 kilometer van de mooiste wandelwegen door de streek van het Witte Goud.

www.dewandelprovincie.be

4

De stilte van de Oude Abdij

Ze ligt er niet alleen bijzonder knap bij aan de rand van het Warandebos van Kortenberg. Ze heeft ook een geschiedenis die kan tellen. In 1312 werd in de voormalige benedictinessenabdij het Charter van Kortenberg ondertekend door hertog Jan II van Brabant, het eerste document dat het principe van de democratie vastlegt. Vandaag is het een bezinningsplek voor stilte en onthaasting. Vanaf april kan je iets drinken of eten op het mooie terras.

www.deoudeabdij.be

5

Thuis bij Rubens

Pieter-Paul Rubens kocht in 1635 een fraai optrekje in Elewijt. Het was een oude burcht die hij liet ombouwen tot een kasteel in Vlaamse renaissancestijl. Hij schilderde er beroemde landschappen en bleef er wonen tot aan zijn dood. Vorig jaar kocht Toerisme Vlaanderen het kasteel, waarvan het park binnenkort alvast wordt opengesteld voor bezoekers. *

[Steendreef 77, Elewijt](http://www.steendreef77.be)

ONTDEK ALLES OVER HET WITTE GOUD

www.toerismevlaamsbrabant.be/wittegoud



Ochtendtraining door het Hageland

FIETS DOOR DE MOOISTE DECORS VAN DNA NYS

'Wat is er, kan je niet meer volgen?', roept Thibau, terwijl hij zich recht op de trappers een weg baant door de modder tussen de fruitbomen door. 'Met twee vingers in de neus', lacht papa Sven, vlak achter hem. Ze sparen elkaar niet tijdens hun ochtendtraining door het Hageland. Door de kou, de duisternis, de regen, maar vooral de mooiste decors.

Wil je ook proeven van die grote wieleroeroë? Waag je dan aan de mooiste trainingsronde van Thibau en Sven door het Hageland. Wie weet staat de enthousiaste witloofboer Jaak Cypers ook voor jou te

juichen! Start aan het Sven Nys Cycling Center in Baal, Tremelo, en volg de bordjes van de Sven Nys Cycling Route (93 km).

 www.toerismevlaams-brabant.belsvennys



Beelden uit de TV-reeks DNA Nys





1. De Balenberg

Sven croste als kind al op de Balenberg, Thibau leerde daar ook de eerste kneepjes van de wielersport. En nu is het aan jou. Oefen gratis op de buitenparcours van de Balenberg waar elk jaar de Grote Prijs Sven Nys wordt gereden.

2. De Demerbrug in Betekom

Zet je even in het speelse toluhuisje op de Demerbrug en geniet van het prachtige uitzicht over de Demervallei. De dansende lijn in het roestbruine cortenstaal van de brug is de meanderende Demer door het groene landschap.

3. De fruitbomen aan de Moedermeule

Tussen deze fruitbomen in Gelrode racen Sven en Thibau wel eens vaker, en boer Jaak staat dan steevast op de uitkijk om zijn wielridolen aan het werk te zien. In april kleuren de bloesems het trainingsparcours in de mooiste kleuren.

4. Wijngaard Liemau

De wijnranken geven de Houwaartse berg een zuiderse flair. Hier sta je in het centrum van de Hagelandse wijnbouw. Eén van de wijngaarden maakt deel uit van wijndomein Liemau.

5. Het kapelletje van Horst

Als je door de velden van Sint-Pieters-Rode fietst, weet je meteen waarom dit het meest gefotografeerde kapelletje van Vlaanderen is. Eenzaam, charmant, leunend tegen een eeuwenoude linde, en het knappe Kasteel van Horst op de achtergrond.

6. De Vlooybergtoeren

Een wat surreële trap in cortenstaal die naar nergens lijkt te gaan, maar je wel trakteert op een verbluffend uitzicht over het Hageland. *

10x zeker doen

*Jouw bucketlist
voor dit voorjaar*



Kasteel van Gaasbeek



Sportimonium
in Hofstade



MOT, Grimbergen

5X GROENE GORDEL

De techniek van MOT & GO

De gloednieuwe tentoonstelling MOT & GO in de Tommenmolen in Grimbergen daagt je uit. Download de ErfgoedApp, scan de opdrachten met je tablet of smartphone en ontdek proefondervindelijk alles over aandrijving en overbrenging. Op maat van leerlingen van de eerste graad van het secundair onderwijs.

Vanaf 6 april 2020.

www.mot.be

Beleef de Spelen van 1920 met Breaking Boundaries

De allereerste Olympische vlag, de allereerste eedaflegging. De Spelen in Antwerpen 1920 waren de grondlegger voor de Olympische Spelen zoals we die nu kennen. Kom alles te weten over de strafste records, de markantste sportfiguren en de grootste doorbraken in het Sportimonium in Hofstade.

www.sportimonium.be

Nog snel naar het Kasteel van Gaasbeek

Verken nog snel de wondere wereld van markiezin Arconati Visconti. Ze richtte het kasteel in als een romantisch droompaleis met een enorme kunstcollectie. Op 31 augustus 2020 sluit het kasteel de deuren voor een grote restauratiecampagne.

www.kasteelvangasbeek.be



De bosanemonen
van Bertembos

Camouflage in FeliXart

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd er geëxperimenteerd met optische illusies uit de natuur als militaire strategie. Deze camouflagetechnieken vonden hun weg naar de kunst. De tentoonstelling Camouflage: Art – Nature – War in FeliXart in Drogenbos graaft diep in het thema. Nog tot 29 maart. Maar ook nadien is het FeliXart museum, een ode aan de Belgische avant-gardekunst, een bezoek meer dan waard.

www.felixart.org

De bosanemonen van Bertembos

Maak een lentewandeling door Bertembos en snuif de geur van de bosanemonen op. Ze vormen een prachtig bostapijt, doorsneden door schilderachtige holle wegen. In speelbos 't Vossenhol kunnen de kinderen volop klimmen, ravotten en slingeren. Tip: de bewegwijzerde Bertemboswandeling (7,2 km) vertrekt aan de Bosstraat nummer 178.

www.toerismevlaams-brabant.be/wandelen



Hermansheuvel



Het altaar van beeldhouwer Pieter Scheemaekers in de abdijkerk van Averbode



Watermolen van Rufferdinge

5X HAGELAND

Dwars door het Hageland

Op woensdag 17 juni 2020 doorkruist de wielervedstrijd Dwars door het Hageland de streek. De koers is gepro-moveerd naar UCI-categorie 1.Pro. De absolute top, dus. Welke doorwinterde Flandrien wordt de winnaar? Dat wordt beslecht op de citadel van Diest.

www.toerismevlaams-brabant.be/DDHH

Speurtocht door de watermolen van Rufferdinge

De watermolen van Rufferdinge is gesaboteerd. Wie zit daarachter? Onttrafel het mysterie tijdens een speelse speurtocht door de molen, terwijl je meteen ook meer te weten komt over hoe de molen werkt. Een boeiende kennismaking door het belevingscentrum voor kinderen en jongeren.

www landen.be/bc-rufferdinge

Beklim de Hermansheuvel

Vertrek aan de kerk van Assent voor een tocht naar de top van de Hermansheuvel. Een heel bijzondere plek, en niet alleen voor het prachtige panorama, maar vooral omdat hier al 6000 jaar geleden een nederzetting was. De archeologische vondsten spreken tot de verbeelding. Het kunstwerk 'Pionier' is een ode aan deze eerste inwoners. Volg de blauwe route (4 km), de oranje route (7 km) of de rode route (12,5 km).

www.toerismevlaams-brabant.be/wandelen

Vlaamse Meesters waar ze thuis zijn

Beleef Vlaamse Meesters waar ze thuis zijn, weg van de platgetreden drukke paden. Wandel met kunst-schilder Theodoor Van Loon door Scherpenheuvel en Diest in het spoor van aartshertogen Albrecht en Isabella. Bewonder het altaar van beeldhouwer Pieter Scheemaekers in de abdijkerk van Averbode.

www.vlaamsemeesters-insitu.be

Ontdek de Molen van Begijnendijk

De twintigste editie van Erfgoeddag staat in het teken van De Nacht. In heel Vlaanderen kan je bijzonder erfgoed ontdekken en bezoeken. Onze tip? Volg de gids en ontrafel de geschiedenis én de toekomstplannen van de molen van Begijnendijk.

Op zondag 26 april. *

www.erfgoeddag.be

'Een brok inspiratie
in de bus, net als het
begint te kriebelen!'

GENOTEN VAN DIT MAGAZINE? ER IS MEER!

Aboneer je gratis op dit magazine!

Krijg je nooit genoeg van Vlaams-Brabant? Neem dan een gratis abonnement op dit Groene Gordel & Hageland Magazine. Twee keer per jaar valt het in je brievenbus, vol nieuwe fiets-, wandel- en bezoektips.

 www.toerismevlaamsbrabant.belabonnement



50 REDENEN OM NOG MEER TE ONTDEKKEN!

Er zijn natuurlijk meer redenen om Vlaams-Brabant te ontdekken, maar de 50 tofste plekjes staan op een handige overzichtskaart. Gratis, vol praktische informatie!

 www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties



Zin om nog meer te wandelen?

Ontdek dan onze wandelnetwerken. Plan je eigen route of kies een uitgestippelde wandeling uit de infogids.

 www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties



ZIN OM NOG MEER TE FIETSEN?

Haal dan de fietskaart Vlaams-Brabant in huis. Het fietsnetwerk Vlaams-Brabant is goed voor meer dan 2000 km fietsplezier.

 www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties

